

Droom komt uit W

Het Medaillon van Thrianta. Zo luidt de titel van het eerste boek door Mariska Buijs. De in Oss geboren en getogen schrijfster creëerde hiermee zelf 'het boek dat ze altijd al wilde lezen'.

► Van de redactie

► Oss

Laat alles achter wat vertrouwd en veilig is. En wees niet bang om te sterven voor je dromen. Deze twee thema's komen in het boek aan bod.

Mariska Buijs (1979, Oss) is van jongs af aan al gek op lezen. Zelfbedachte avonturen vertrouwde zij toe aan het papier, in de vorm van strips en korte verhalen. Vanaf haar eerste kennismaking met *fantasy* wist ze dat dit het genre was waarin ze verder wilde schrijven.

Dromerig meisje

Drie eeuwen geleden brak een wrede heerser het Medaillon, waardoor het rijk Thrianta in vieren werd gespleten. In één van die vier delen, het Rijk van



Mariska Buijs stond onlangs met een eigen stand op de Elf Fantasy Fair. De promotionele aftrap van haar eerste boek.

de Kastelen, woont Quahira, een dromerig meisje dat zich graag verliest in haar boeken. Illusie en werkelijkheid raken op schokkende wijze vermengd wanneer Quahira op een oud dagboek van haar overleden moeder stuit. Wat was de ware toedracht achter haar dood? En berusten Quahira's boeken misschien méér op de werkelijkheid dan ze ooit kon vermoeden? Quahira gaat op zoek naar de verloren delen van het Medail-

lon, die Thrianta weer één kunnen maken. Bijgestaan door vijf reisgenoten begint ze aan een reis die de fantasie uit haar boeken tot leven brengt. Maar al snel komt ze erachter dat het najagen van haar dromen ook zijn keerzijde heeft.

Het boek bevat 354 pagina's en is verkrijgbaar voor 19,90 euro via www.gopher.nl en onder meer bij Bruna Mees in Oss.

👉 www.mariskabuijs.nl